

DÜŞÜNME ODASI

Allah aşkına buda nereden çıktı demeyin.
Bir ara her şeyin bir yeri var, düşünmenin de bir yeri ortamı var mı ? diye, aklınızdan geçiren olmadı mı?

Hani, bazen bir levha görürsünüz;
Dinlenme yeri, bekleme salonu, okuma salonu,
neden düşünme odaları yok. Yoksa var mı? Bizim bilmediğimiz.
Şimdiden bazılarının aklına bir şeyler geldi bile....

Ama düşünmenin yeri ve zamanı yok diye biliyorum.

Binersin yolculuk için bir arabaya;
Askere giden genç,
okuluna giden öğrenci,
evinden, anasından ayrılan gelin,
gurbete çalışmaya giden işçi,
pencere kenarında hem seyreder, hem düşünür,
geride kalanları ve varacağı yeri....

Bir de evinde pencere kenarında, balkonda okul dönüşü oğlunu kızını,
iş dönüşü kocasını bekleyen kadınlar ...düşünür....

Hafta sonu gitmiş olduğu piknik yerinde; çayını yudumlarken, seyreder ağaçları, cıvıl, cıvıl kuşları...düşünür...

Parkta oynayan oğlunu kızını; kayışını, binişini, oturduğu yerden seyreder... düşünür ..

Hastane de, hastasının başında, sandalyede beklerken..... düşünür...

Yaş ilerlemiştir, kimse kalmamıştır etrafında; herkes ev-bark sahibi olmuştur, çekilmiştir köşelerine, yalnızlığını ve onları... düşünür...

Bir de aşıklar var düşünen; ne düşündüğünü söylemeye lüzum var mı?
Sevdiğini.....

Dört duvar arasında ayakta, bir ileri, bir geri olta atan, ranzada elinde tespihiyle tur yapan mahkumlar, bir an önce dışarıya çıkmayı.... düşünür...

Bir de memurlar var, aybaşını, yılbaşında yapılacak zammı... düşünür...

Düşünenler çoğaldı. Düşünmeyenler olsa bile...